



Xander van der Wulp & Relinde Vos

Politiek verslaggever **Xander van der Wulp** (Delft, 1974) woont in Utrecht. Hij heeft twee jaar een latrelatie met jurist en vertaler **Relinde Vos** (Nijmegen, 1977). Xander heeft drie dochters uit een eerdere relatie. Relinde woont met haar dochter en zoon in Leeuwarden.

Xander Hoe krijgen we het voor elkaar hè, een relatie op zo'n 170 kilometer afstand. Dan is het extra fijn om een avond samen tv te kunnen kijken. Dit weekend zijn we bij Relinde. Meestal zijn we zonder de kinderen.

Relinde Kruipen we in de hoek van de bank en kijken we bijvoorbeeld *De slimste mens of Ik vertrek*. Die aflevering waar iedereen het over had met Emmy, die zonder haar man Rutger een vervallen kasteel in Frankrijk koopt en opknaapt, was fantastisch. Wat een dappere vrouw!

Xander (Lachend) Ik zie wel een overeenkomst: Relinde heeft dit jaar op Ameland een vaste plek geregeld voor haar oude caravan. Daar ga ik dan, net als Rutger in *Ik vertrek*, naartoe als ik zin heb. Ik ben gek op de Waddeneilanden. Op tv mis ik zelden het late nieuws, actualiteitenprogramma's en talkshows.

Relinde Zit Xander bij *Op1*, dan kijk ik zeker. (Lachend) Ongeveer om de seconde app ik wat ik er van vind. Praat ik ook een beetje mee.

Xander Dat lees ik soms al na afloop van het gesprek als ik op de tweede rij ga zitten. Mag eigenlijk niet van de regie, want je moet interesse blijven tonen in de andere gasten.

Relinde Als ik iets slecht vind, zeg ik het ook.

Xander Alleen als ik vind dat ik iets kan toevoegen, omdat ik er in Den Haag de hele dag bovenop heb gezeten, schuif ik aan. Regelmatig zeg ik nee.

Relinde Veel vaker dan je misschien denkt. Kan-ie lekker thuis voetbal kijken.

Xander Ik koop soms een ESPN-dagpas. (Lachend) Dat mag zelfs als we eindelijk samen zijn.

Relinde Ooh, wat erg, alsof ik daar over ga. Ik ben niet echt een fanatieke voetbalfan. Kijk graag met een half oog mee, maar heb altijd een boek naast me liggen. Ik geniet vooral van de bewegingen, de techniek. Net ballet.

Xander *Voetbal inside* is amusant. Misschien wel omdat ik als politiek verslaggever altijd op mijn woorden moet letten.

Relinde Niet mijn soort humor.

Xander Soms lijkt het me wel lekker om op zo'n manier tv te maken: overal schijnt aan hebben. Als ik later groot ben, wil ik wel sportpresentator worden.

Relinde Dat zou echt het allerbeste zijn. Hij is de commentator altijd een seconde voor. Woordelijk.

Xander Zo, dan weet iedereen dat. Voor een serie leg ik mijn telefoon opzij. Check ik even niet het nieuws. *The queen's gambit* was zo'n poging. Maar zonder telefoon val ik bij de tweede aflevering al in slaap.

Relinde Ik keek er ademloos naar. Prachtige vormgeving ook.

Xander Waar we heel hard om moeten lachen is *Promenade*.

Relinde Echt heel grappig dat ongemak, die lange ledematen van Henry van Loon in die veel te hippe kleren.

Xander Diederik Ebbinge vind ik top, zo droog. Laatst zat ik met hem bij *Op1*. Zat ik achter hem in het shot en zelfs bij zijn serieuze verhaal kon ik m'n lachen bijna niet inhouden.

Xander van der Wulp verslaat het politieke nieuws en de verkiezingen voor de NOS. Hij maakt samen met Joost Vullings de wekelijkse politieke podcast *De stemming*.

XANDER Boek *Mijn meningen zijn feiten: De wording van Thierry Baudet, Harm Ede Botje Krant De Telegraaf Magazine Voetbal international Land en stad Nederland, Utrecht Onhebbelijkheid Controlfreak*

RELINDE Boek *Exciting times, Naoise Dolan Krant de Volkskrant/NRC Magazine Vanity Fair Land en stad Nederland, Parijs Onhebbelijkheid Ongeduldig*